

## Det försvunna Egot

Informell föreläsning den 25 december 1955

*Av Shri Shyam Sundar Goswami*

Tycker Ni att egot blir representerat i den yttre känslvärlden?

Nej! Så länge vi uppfattar egot (jaget) som något externt kommer inte jaget att begripa dess inre dimension, som allmänt kallas *Atman*. Och fram till dess att denna dimension kan förnimmas, är det omöjligt för jaget att uppleva Atmans yttre skeenden. Det är med andra ord när jaget lämnar denna nivå och höjs till en högre medvetenhetsnivå som alla våra verkliga inre känslor och erfarenheter gradvis kommer att präglas av Atman – det innersta – jagets inbyggda beståndsdel, en slags vägkorsning i vårt inre väsen.

Det finns människor med högt utvecklad andlighet som har uppnått ett högre tillstånd av *samadhi*, något som inte kan jämföras med sedvanliga samadhi-tillstånd. För sådana människor blir detta extraordinära tillstånd av samadhi i det närmaste en normal företeelse. Med vidöppna ögon kan de se saker och ting vi inte ser. Med öppna öron kan de höra saker vi inte förmår att höra. De kan "leva" i sitt högre medvetande samtidigt som de umgås med människor i sin omgivning.

Ni kan inte känna till en sådan människa och ni kommer säkert att missförstå henne och betrakta henne som ordinär. Och hon kommer inte ens att försöka att lära er något, bara fortsätta på sin väg ...

När det blåser hårt och marken är täckt av utspridda vissna löv och gröna blad, är det endast de torra löven som vinden sopar bort.

En yogi eller en yogini brukar inte vilja eller önska sig något speciellt, har inget behov av att stanna på en särskild plats eller önskemål om att flytta någon annanstans. Alla har vi vissa goda motiv för att handla på ett visst sätt, i själva verket styrs vi ofta av påtvingande omständigheter.

Men dessa speciella människor är befriade från lusten, de reagerar aldrig som vi andra oftast gör i detta sammanhang. Och ändå är de aktiva så länge de uppehåller sig vid liv. De kan leva i samma yttre förhållanden som vi men de reagerar olika.

Deras vision om en allestädes närvarande Atman finns i deras innersta väsen. Där finns inte deras "jag". Det är helt förlorat.

I detta skede blir det yttre och inre oskiljaktigt Ett. Det är den högsta formen av kunskap, kunskapen om att se det enda. Detta upplevs i samadhi i ett tillstånd kallat *Purusha tattva*, De som kommit så långt befrias från lidande och förvirring. De är bortom allt detta!